



פרשת בחוקותי

תורתו אומנותו

ח"י אייר, ל"ג בעומר – בעת ה"תהלכה" – תשמ"ג

מכיוון שיום ל"ג בעומר קשור עם רבי שמעון בן יוחאי, עלינו ללמוד, לכל לראש, מהנהגותיו של רבי שמעון בן יוחאי, עליהן מספרת לנו התורה, שהרי ברור שאין אלו סיפורים בלבד, אלא הוראה עבורנו.

מי יכול להשתוות לגדולתו של רבי שמעון בן יוחאי? אפילו רבו, רבי עקיבא, העיד עליו: מי הם ה"מכירים כוחך"? רק "אני ובוראך", רבי עקיבא רבו והקב"ה שבראו.

מה היתה הנהגתו העיקרית של רבי שמעון בן יוחאי? מספרת התורה שבעל-פה - שמאז כבר נדפסה ונלמדת - שהיתה "תורתו אומנותו". הוא עסק גם בעניינים אחרים, ובוודאי היה עליו לאכול, לשנות וכדומה; אבל מה היתה "אומנותו", שעליה גדל והתחנך, שעליה חנך את תלמידיו, ושעליה הוא מחנך את כל מי שרוצה לקבל ממנו? - "תורתו אומנותו".

גם כשאדם עסוק בעניינים שונים, עליו לזכור שכל שאר הדברים טפלים הם, דברים משניים, שניים או שלישיים. אומנות והעיסוק האמיתיים, החיות האמיתית, של כל הרוצה ללכת בדרכיו של רבי שמעון בן-יוחאי - היא לימוד התורה.

זוהי הוראה מיוחדת, חזקה ומלאת-חיים, במיוחד לכל ילד יהודי: ללא קשר לזהותו של בית-הספר שלו, המקום שבו הוא לומד ומתחנך - עליו לדעת, שניתן לו כוח מרבי שמעון בן יוחאי, ועליו רק לקיים "יגעת", כלומר: לקבל את ההחלטה להקדיש את כל זמנו הפנוי ל"אומנותו", האומנות שעליה מחנך אותו הקב"ה, "אומנות" - גם מלשון חינוך, כמו "ויהי אומן את הדסה".

יש להקדיש כל רגע פנוי ללימוד התורה, כפי שנטלתם חלק זה-עתה בחזרת פסוקים מן התורה ומאמרי חז"ל מהתורה שבעל-פה.

ישנה הוראה מיוחדת נוספת: מתקרב הזמן שבו הוריתם או קרוביכם ירשמו אתכם למחנה-קייץ, כך שעם התחלת החופש, החופשה מבית-הספר, תצטרפו למחנה זה למשך ימים, שבועות או חודשים.

בקשו מהוריתם, - ואותם הורים הנמצאים כאן מתבקשים בשם רבי שמעון בן יוחאי - שישתדלו עד כדי יגיעה לרשום את כל ילדיהם - ומצד מצוות "ואהבת לרעך כמוך" להשפיע בכיוון זה גם על ילדים והורים אחרים - למחנה-קייץ שבו מוקדש כל רגע פנוי ללימוד התורה ולקיום מצוותיה.

הדברים מתייחסים הן לאלו שצריכים להחליט בנוגע לעצמם, שכן הם עצמם אינם יודעים עדיין לאיזה מחנה יירשמו, והן לאלו שעבורם הוחלט כבר לאן יירשמו, שכן, מצד מצוות "ואהבת לרעך כמוך", צריך כל ילד להתעניין אצל חבריו, וכל ילדה - אצל חברותיה, כיצד ינצלו הם את תקופת הקייץ והחופש, ובכך יקיימו את המטרה "לשמש את קוני" - לגרום נחת לקב"ה.

לסיכום: יש לעשות את כל האפשר כדי לבלות את הקייץ בסביבה או במחנה שבהם כל רגע פנוי יוקדש ל"תורתו אומנותו".

