



פרשת שופטים

בס"ד. משיחת יום ג' פ' תבוא, י"ד אלול ה'תש"מ, לילדי מחנות קיץ שיחיו.
הנחה פרטית בלתי מוגה

אנו עומדים עתה בחודש אלול,

זהו הזמן שבו, כדברי אדמו"ר הזקן, "המלך בשדה". אין כל צורך להתאמץ או לערוך הכנות ל"פגישה" עם הקב"ה ולהכתיר אותו בתור מלך ואלוקים, משום שהוא נמצא עם כל יהודי "בשדה". הוא לא נמצא בהיכל מלכותו, הוא לא נעול בהיכלו, אלא הוא נמצא עם כל יהודי בשדה.

אדמו"ר הזקן מדגיש שהוא מראה להם "פנים שוחקות", פנים שמחות, "ומקבל את כולם בסבר פנים יפות". הוא מקבל את פניו של כל אחד ואחד מהם בפנים מאירות וקורנות והוא מצפה שיגישו לו בקשות כדי שהוא ימלא אותן.

* * *

הדברים האמורים קשורים גם לעובדה שבמשך כל חודש אלול, כאשר המלך נמצא בשדה, תוקעים בשופר בכל יום, מלבד שבת וערב ראש השנה. וכפי שעשינו זה עתה, לאחר התפילה, בנוסף לתקיעה בשופר בכל יום לאחר תפילת שחרית בתחילת היום.

הסיבה לתקיעה בשופר היא כדי להזכיר לבני ישראל את יראת השם. "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו!" כדי להתעורר ליראת השם, שמביאה את האדם ללימוד תורה ולקיום מצוות התורה, כפי שהוזכר קודם.

כך נזכרים מחדש בתורה ובמצוות, כאילו הם ניתנו ביום זה ממש, על ידי תקיעת שופר. כפי שכתוב בפסוק, הסיבה לתקיעת שופר היא כדי ש"יחרדו": החרדה אינה עניין חשוב בעצמו, המטרה היא התכלית שהיא מובילה אליה, שהיא אכן עיקר התכלית: לימוד התורה וקיום המצוות בשמחה.

משום שישנו טעם נוסף לתקיעה בשופר: נהוג שכאשר מכתירים מלך, תוקעים בשופר כביטוי של שמחה על כך שהכתירו את המלך, כפי שרבי סעדיה גאון מסביר באריכות.

דומה לכך היא תקיעת השופר בחודש אלול - תקיעת השופר של היום, שתקענו זה עתה,



פרשת שופטים

נועדה להזכיר לכל אחד מאיתנו, וכן לכל בני ישראל בכל מקום שהם, את העניין של יראת השם. ולקיים את האמור בשיעור החומש היומי: ללמוד תורה ולקיים את מצוותיה.

החל ממצות "האמרת", שאנחנו מקבלים את הקב"ה בתור מלך, "היום הזה" ממש.

ודבר זה קשור לנושא נוסף: נהוג, וזה מוזכר בתורה, שכאשר מכתירים מלך, הוא מחלק מתנות לכל אלה שהכתירו אותו.

ומאחר שכאמור קודם, כל אחד מכם - ובוודאי גם עוד ילדים יהודיים ומבוגרים יהודיים - נתנו מתנות לקב"ה, בצורת פסוקי התורה ומאמרי חז"ל וקיום המצוות; והרי אתם נתתם הרבה וב"פנים שוחקות" וב"פנים יפות".

זה מגדיל עוד יותר את המתנות שהשם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, נותן לכל אחד מכם, ולכל יהודי בכל מקום שהוא נמצא.

החל מהמתנה העיקרית, שאנחנו נתכונן לשנה הבאה, ושתהיה כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, לכל אחד ולכל אחת בכל מה שדרוש להם.

יחד עם הברכה העיקרית - הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, בקרוב בימינו ממש.

